

“Gewoon doen!”, aldus meneer ter Hedde!

Toen we bij de Roggestraat in Raalte aankwamen, stond meneer ter Hedde ons al op te wachten- zichtbaar trots en met twinkelende ogen. “Wat een fijne plek,” zeiden we. Achter de woningen bleek een parkachtige, groene ruimte. Meneer lachte: “Ik wilde echt geen tuin meer, maar nu heb ik wel de lusten van een tuin en niet te lasten.”

Hoe bent u tot deze keuze gekomen?

De keuze om kleiner te gaan wonen maakte hij bewust. Leeftijd en gezondheid gaven de doorslag; het werd tijd voor meer gemak, minder onderhoud en meer comfort. De verhuizing verliep vlekkeloos; een frisse start zonder gedoe. In de nieuwe bovenwoning viel direct iets op: de mooie, lichte galerij die het gebouw een open, vriendelijke uitstraling geeft. Binnen vertelt hij enthousiast. meneer gebruikt geregeld woorden als “geweldig” en “fantastisch”. De huur is iets hoger dan voorheen, maar zegt hij met overtuiging: “Eigenlijk heb je veel meer huis voor je geld, qua comfort.” Het voelt kloppend: compact en overzichtelijk.

Voor twijfelaars:

Meneer ter Hedde heeft een duidelijke boodschap voor mensen die nog aarzelen: “Gewoon doen! Je krijgt er echt geen spijt van.” Soms is de grootste stap niet de verhuizing zelf, maar het besluit dat eraan voorafgaat. Bij meneer pakte het precies goed uit. Hij kijkt om zich heen, knikt tevreden en vat het samen in 1 zin. “Dit is de hoofdprijs!” - aldus meneer ter Hedde.

